

Logeerweekend het Heijderbos

Volgende week is het weer zover. Deze maand is het thema; winter. We hebben er nu al heel veel zin in.

Vrijdag:

Rond 18.00 uur wordt iedereen verwacht. Onder het genot van een bakje koffie en/of thee met een koekje kunnen ouders en kinderen even bijkletsen met elkaar. Gezellig dat iedereen weer komt. Als we onze ouders hebben uitgezwaaid is het tijd om wat te gaan eten; we gaan rijst met saté en erwten en worteltjes eten. Natuurlijk met kroepoek erbij.

Na het eten kunnen we rustig onze spullen inruimen en een leuke **film kijken of gezellig een spel spelen**. Misschien heeft iemand thuis nog wel een leuk gezelschapsspel dat je van je ouder mee mag nemen.

Zaterdag:

Hopelijk heeft iedereen lekker geslapen want vandaag belooft een leuke dag te worden. Eerst gaan we natuurlijk lekker ontbijten.

Na het ontbijt verzamelen we met de andere groepjes en rijden we met z'n allen naar Cuijk om te gaan **schaatsen!** Als we terug zijn gaan we lekker lunchen en daarna lopen we naar de bowlingbaan. Eens kijken of we met die kou lekker warm kunnen worden van het **bowlen**. Wie gooit er spare's en strike's?

Daarna lopen we weer terug naar het huisje en gaan we het eten voorbereiden. Omdat het een echte feestmaand is gaan we gezellig **gourmetten**. Helpen jullie allemaal mee met de voorbereidingen.

Als we lekker gegeten hebben gaan we met elkaar een geweldig leuk feestspel spelen, we gaan namelijk **bingo spelen**. Er zijn leuke kleine cadeautjes te winnen. Wie heeft de bingokaart als eerste vol?

Daarna gaan we even bijkomen en uitrusten op de bank en steken we de openhaard aan. Lekker met een glas **warme chocomelk op de bank voor het knapperende haardvuur**. Als we dan lekker warm en moe zijn kruipen we onze bedden in en gaan we lekker slapen.



Zondag:

Het is zondag en dus gaan we lekker uitslapen en op ons gemakje lekker ontbijten.

Na het ontbijt staat er een super leuke echte winteractiviteit op het programma. We gaan prachtige **kerststukjes maken**. Compleet met balletjes en versiering erin. Deze mag je dan 's avonds mee naar huis nemen. Leuk voor de kerstdagen die eraan komen.



Na de lunch gaan we natuurlijk weer **lekker zwemmen**. Gezellig met iedereen plonsen in het water. Als we er uitkomen, gaan we op de terugweg lekker frietjes eten met een snack erbij.



Terug in het huisje kunnen we nog even wii-en of een gezellig spelletje doen. Helaas zit het er dan alweer bijna op. Om 18.00u komen de ouders jullie weer ophalen. Natuurlijk staat de koffie en thee klaar, met wat lekkers erbij.

Tot volgende week, wij hebben er heel veel zin in!
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even.
Let op: Beddengoed hoef je **niet** mee te nemen. Dit nemen wij voor jullie mee!

Groetjes Bas

Zelf meenemen:

De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen:

- Jas (evt. muts, sjaal, handschoenen)
- Kleren
- Toiletpullen
- Handdoek
- Zwembroek
- Eventueel een leuk spel

Het adres is:
Het Heijderbos
Hommersumseweg 43
6598 MC Heijen

Ons adres is:
Stavast
Loo 36a
5388SB Nistelrode
Kvk 04037380
Tel 0412-795284
Bas Dams 0620903202